



# Witte Kerk Naarden

## Zondag 24 september 2017

### Gideondienst – Samen met God onderweg

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg

Orgel: Wybe Kooijmans

Met voormalig leden van de Gideonsbende, inclusief combo

#### Inleiding op de dienst

Orgelspel

Gideonsbende: Spelenderwijs + Als er twee of drie in mijn naam

#### Voorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel, gevolgd door een moment van meditatieve stilte

*Allen gaan staan*

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

O: die de wijsheid heeft van vóór alle tijden.

**G: Met wijsheid bent u bij ons.**

O: Uw kracht gaat ons verstand te boven,

**G: wij willen u naderen en begrijpen.**

O: Uw liefde en geduld zijn er voor ons geluk.

**G: Wij prijzen uw naam, Vader, Moeder van ons leven. AMEN**

Lied 139a vers 1, 2, 3 en 4 (t. Wiel Kusters bij Psalm 139, m. Eric Jan Joosse)



1 Gij kent mij, Heer, leer mij U ken-nen.



Gij denkt mij, ik denk met U mee.



Gij leidt mij, maar wilt mij niet men-nen,



ik draaf als een paard langs uw zee.

2 Gij hoort mij, ik hoor U mij spreken.  
Gij voelt mij, voor U klopt mijn hart.  
Ik vlucht niet voor wie zich wil wreken,  
uw liefde met haten verwart.

3 Ik word in uw grond nooit vergeten.  
In U gaat mijn ziel niet teloor.  
Van mij zult Gij steeds blijven weten,  
hoe klein mijn geluid in uw koor.

4 Ik draaf als een paard aan uw zij, Heer.  
U draagt mij op vleugels van wind.  
Mijn ziel weet haar plaats in uw rij, Heer.  
Gij weeft mij tot Gij mij ontbindt.

*Allen gaan zitten*

Kyriegebed, de gebedsverzen 3x afgewisseld met Lied 301g (m. Jacques Berthier, Taizé)



Ky-ri - e e - lei-son, e - le - i - son.\_\_\_\_\_

Het Kyriegebed wordt besloten met een lofspreuk

## De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Gebed van de zondag

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

Lezing: Richteren 6:1-16 (vertaling: Bijbel in Gewone Taal)

Lied 941 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Ad den Besten, m. Straatsburg 1560)



2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,

al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik, – / mijn God, mag ik

niet eens mijzelf behouden?

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis  
mijn weg langs en geen enkel huis  
waar ik nog rust zou vinden.  
Kom ik zo echt / bij U terecht,  
ben ik wel uw beminde?

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,  
dat het zo goed is, dat die weg  
ook door uw Zoon gegaan is,  
en dat uw land / naar alle kant  
niet ver bij mij vandaan is.

Lezing: Mattheus 10:5-7

Gideonbendes: Lied van de stilte + Je zou wel zo vrij willen zijn

Verkondiging

Lied 912 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (t. Francis Ridley Havergal, vert. C.B. Burger,  
m. Justin Heinrich Knecht)



1 Neem mijn le - ven, laat het, Heer,  
toe - ge - wijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn u - ren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst be - reid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied  
U, mijn koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw heilige Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,  
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.

## **Gebeden en Gaven**

Uit de gemeente

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Gideonsbende: Onze Vader (nr. 30)

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel

## **Wegzending en zegen**

*Allen gaan staan*

Gideonsbende: Vrede zij u

Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen 'Amen'

Gideonsbende: Muren

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd!

### **Uitgangscollecte: Gevangenzorg Nederland**

Gevangenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. In onze visie, missie en passie wordt beschreven hoe we hieraan invulling geven. Dit wordt jaarlijks heel concreet gemaakt in ons jaarplan. Onze manier van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competent. Wij geloven in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit. Ook al zijn we in onze hulp gericht op gevangenen en hun familie, toch erkennen we dat er slachtoffers zijn die leed en pijn ondervinden van wat hen is aangedaan. Hier kan ook hulp in nodig zijn. Wij hopen dat slachtoffers de weg naar deze hulp vinden via de organisaties die er voor hen

zijn. De organisatie staat onder leiding van de directeur-bestuurder met ondersteuning van de Raad van Toezicht. Het werk van Gevangenzorg Nederland is vooral mogelijk door giften en donaties.

Gevangenzorg Nederland is in 1995 formeel opgericht. Onder het menu geschiedenis leest u meer over het ontstaan en de ontwikkeling van de organisatie. Voor meer informatie: [www.gevangenzorg.nl](http://www.gevangenzorg.nl)

#### Activiteiten deze week:

Dinsdagmiddag 26 september 2017

#### **Gespreksmiddag voor ouderen**

Thema: Architect Dudok

Tijd & locatie: vanaf 14.15 uur, Kapel van de Antoniushof, Lange Heul 32, Bussum

Dinsdagavond 26 september 2017

#### **Ontmoeting 40-60 jarigen** (meer informatie op de website)

O.l.v. ds. Véronique Lindenburg

Tijd & locatie: 20.00 uur, Pastorie aan de Koningin Wilhelminalaan 50, Naarden

Woensdagmorgen 27 september 2017

#### **Koffieochtend** (een gewoon gezellig bij elkaar zijn)

O.l.v. ds. Véronique Lindenburg

Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Pastorie Koningin Wilhelminalaan 50

Woensdagavond 27 september 2017

#### **Bijeenkomst CCIV**

Thema: Zorgverzekeraars leven met dilemma's

O.l.v. Frank Elion

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15

#### Komende zondag:

1 oktober **Viering Heilig Avondmaal**

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel

**Productencollecte voor de Voedselbank**

[www.pkn-naarden.nl](http://www.pkn-naarden.nl)

**Facebook: protestantsegemeentenaarden**