

## 146. Spelenderwijs

1. Hier gaan we zingend de wereld te buiten,  
't hoge woord mag hier eruit:  
spelenderwijs de hemel op aarde,  
een uur lang vrijheid die kan.
2. Hier worden mensen tot vrede genodigd,  
muren bidden we omver:  
spelenderwijs de hemel op aarde,  
een uur lang vrede die kan.
3. Hier is reeds waar wat we buiten nog hopen,  
voorproef van wat komen zal:  
spelenderwijs de hemel op aarde,  
een uur lang vreugde die kan.
4. Hier vieren wij onze armoe te boven,  
vrijheid, vrede, vreugde kan!  
Spelenderwijs de hemel op aarde,  
een uur lang, meer dan er kan.

## 20. Als er twee of drie...

Refrein:

Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn  
ben ik in hun midden.

Want ik doe altijd mee,  
met drie desnoods met twee,  
wil ik altijd opnieuw beginnen.

1. Dames:

Er zijn nog altijd blinden,  
ze trekken door de nacht,  
waar geen verlossing wacht  
en geen wonderen ooit zijn te vinden.

2. Heren:

Er zijn nog altijd doven,  
ze horen nooit een klank  
vanuit het and're land,  
de geluiden waar ze van dromen.

3. Dames:

Er zijn nog altijd lammen,  
ze liggen langs de tijd,  
daar is hun bed gespreid,  
met hun hebben en houwen behangen.

4. Heren:

Er staan nog hoge torens  
rondom elk land gebouwd,  
elk land is star en oud,  
even oud en verstard de bewoners.

## 91. Ik geloof

### 1. Ik geloof

in een God die als een Vader is  
die ons in Zijn Schepping nader is  
dat is het wat ik vast geloof.

Ik geloof

dat zijn zoon voor ons geleden heeft  
en ons door zijn dood verlossing geeft  
dat is het wat ik vast geloof.

Waarom zijt gij God voor mij zo oneindig ver?  
Waarom moet ik steeds in mijn leven  
zo onzeker verder?

### 2. Ik geloof

dat Hij uit de dood verrezen is  
dat zijn glorie onvolprezen is  
dat is het wat ik vast geloof.

Ik geloof

dat over mij de dood geen macht meer heeft  
dat de geest mij alle krachten geeft  
dat is het wat ik vast geloof.

Waarom zijt gij god voor mij zo oneindig ver?  
Waarom moet ik steeds in mijn leven  
zo onzeker verder?

### 3. Ik geloof

in een God waarop ik bouwen kan  
waar ik altijd op vertrouwen kan  
nu en in alle Eeuwigheid.

## 129. Psalm 150

1. Looft de Heer in zijn heilige woning,  
't firmament van Zijn Majesteit.  
Looft de Heer om zijn machtige werken,  
Looft Hem, Hij is onmetelijk groot.  
Looft Hem op uw schallende hoorn  
en op uw citers, harpen, gitaren,  
Looft Hem met uw dansen en zingen,  
spant uw snaren en speelt op de fluit.  
Looft de Heer met pauken, cymbalen  
hout en koper een koor van stemmen,  
Halleluja, kreten van vreugde,  
alle levenden loven de Heer.
2. Zie couplet 1

## 15. Lied van de stilte

1. Dames: Luister duisternis mijn vriend,  
waaraan heb ik het verdiend,  
dat ik telkens in mijn dromen,  
dezelfde angst moet tegenkomen  
en het visioen dat mij bedreigt  
en 'k iedere nacht weer verwacht,  
na dat geluid - van stilte...
2. Heren: In ied're droom loop ik alleen  
door straten zonder uitzicht heen,  
onder een kille straatlantaarn,  
sta 'k in de donkere nacht te staren  
tot ik verblind word door een flits  
in mijn gezicht – neonlicht  
en 'k hoor het geluid - van stilte...
3. Allen: En dan zie ik telkens weer  
tienduizend mensen, misschien meer,  
zonder iets te zeggen fluisteren,  
horen, maar naar niemand luisteren,  
liedjes schrijven die geen sterv'ling  
zingen wil - het blijft stil,  
ik hoor alleen - de stilte...
4. Allen: Vreemd dat ik het nu pas weet  
dat stilte in mijn hersens spreekt,  
zijn mijn woorden niet te horen,  
gaan mijn gebaren soms verloren,  
want mijn woorden vallen als  
de regen stil - zonder wil,  
echo van niets - dan stilte...
5. Allen: En men is bang voor elk gebod  
van de hoge neongod,  
en aan alle kanten preken  
lichtreclames als een teken  
dat de woorden van profeten  
op de schuttingen staan als vermaan,  
er is alleen - de stilte...

### 33. Je zou wel zo vrij willen zijn

1. Je zou wel zo vrij willen zijn  
als een vogel in de lucht  
en je vleugels spontaan vrijuit willen slaan  
maar wij vliegen veel liever,  
spontaner en vlugger  
voor elkaar op de vlucht...

Refrein:

Mens, waar is je hart gebleven?  
je bent versteend, je bent verhard,  
is dat leven, is dat leven?

2. Je zou wel zo rijk willen zijn  
als een bloem op het veld,  
met je kleuren voldaan in 't  
licht willen staan  
maar wij zitten fataal vastgeroest, radicaal,  
aan het blinkende geld...
3. Je zou wel jezelf willen zijn  
als een vis in de zee,  
zo maar zijn die je bent in dat oerelement  
maar wij zwemmen veel flinker  
uit angst te verdrinken  
met de grote massa mee...
4. Je zou wel zo goed willen zijn  
als die man van weleer  
die zijn lichaam geheel voor ons heeft gedeeld  
wij ontvluchten het kruis,  
voelen ons beter thuis  
in gemak'lijker eer...

Refrein (2x)

## 30. Onze Vader

1. Dames: Onze Vader in de hemel,  
Allen: maak alles nieuw.  
Dames: Geef Uw naam aan deze wereld,  
Allen: maak alles nieuw.  
Dames: Breng Uw Koninkrijk tot leven,  
Allen: maak alles nieuw.  
Dames: Wees de Hemel, wees de aarde,  
Allen: maak alles nieuw.
  
2. Dames: Geef het brood in onze dagen,  
Allen: maak alles nieuw.  
Dames: En vergeef ons onze schulden,  
Allen: maak alles nieuw.  
Dames: Laat ook ons elkaar vergeven,  
Allen: maak alles nieuw.  
Dames: God verlos ons van het kwade,  
Allen: maak alles nieuw.

Amen (2x)

## 139. Vrede zij u

1. Vrede zij u, vrede zij u, >  
gelijk mij de Vader zond, > 4x  
zend ik ook u. >
  
2. Blijf in mijn vrede, blijf in mij, >  
mijn woord moet in u zijn, > 4x  
dat maakt u vrij. >
  
3. Ontvang mijn geest, heilig geest >  
Hij zal u leiden, > 4x  
wees niet bevreesd. >

# 1. Muren

1. Als wij mensen aan iets bouwen,  
bouwen we er een muur omheen.  
Maar er is voor ons gebeden.  
zijn w'in U niet allen één?

Refrein:

Muren, muren moeten vallen  
zoals eens bij Jericho.  
Laat ook nu bazuinen schallen.  
Eenheid overal.

2. Klemmen wij in onze muren  
niet Uw brede veiligheid?  
Spreekt hun hoogte niet van hoogmoed  
over eigen heiligheid?
3. Heel de wereld is Uw schepping  
Omdat Gij leeft, leven wij.  
Gij geeft alle leven adem,  
Gij zijt elk van ons nabij.
4. Laat ons weten van Uw liefde  
voor het hele aards bestaan.  
Laat ons levend uit die liefde  
naar de ander mogen gaan.