

OECUMENISCHE VESPER

Zondag 25 februari 2018
2^e zondag van de Veertigdagentijd
in de R.K. St. Vituskerk in Naarden



Judas verraadt Jezus met een kus
Mat. 26 : 47-56



Joab kust en doodt Amasa
2 Samuel 20 : 4-13

Voorganger: ds. Peter Korver
Organist: Willem Vonk
Ouderling: W. de Vries-Kempes
Diaken: P. Vuijst
Lector: N. Pieneman
m.m.v. het St. Vitus Koor o.l.v. Nico Brinker

Koor: 'Zum Eingang' (Franz Schubert, 1797-1828)

Stilte

Aansteken van de Paaskaars

Koor: Klimmende zon

Gebed van toenadering

V: O God, keer U om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel.

A: Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil, o Heer

Zingen: lied 543 vers 1, 2 en 3 (t. Gabriël Smit, m. Herman Stratgier)

Psalmgebed lied 22a (t. Vijftig Psalmen, m. Bernard Huijbers)

Schriftlezing : 2 Samuel 20 : 3-13

Zingen: lied 556 vers 1, 3 en 4 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrrens)

Schriftlezing: Matteus 26 : 47-56

Koor: Laat me niet los (F. Mendelssohn-Bartholdy, 1809-1847)

Overdenking

Stilte

Koor: God so loved the world (Stainer)

Voorbeden (elke voorbede wordt afgesloten met het zingen van: 'Liefdevolle God, verhoor ons gebed')

Onze Vader (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Zingen: Magnificat, lied 157a (t. Muus Jacobse, m. Straatsburg 1539)

Afsluitend gebed
Heer God,
nu de nacht aanbreekt
leggen wij vol vertrouwen
wat voorbij is
in uw handen.
Wil vergeven wat verkeerd was
en zegenen wat goed was.
Geef ons een diepe rust
om morgen, toegerust met uw kracht
elke taak weer op ons te nemen
die Gij ons geeft.

Koor en gemeente: lied 257, Nu het avond is (t., m. Malawi, vert. Andries Govaart)
voorzang: koor

Zegenbede

V: Een rustige nacht en een goed einde
schenke ons de Eeuwige God

A: AMEN.

Slotlied 607 vers 1, 2 en 3 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Smilde)

Collecte: Poorters van Naarden