

# OECUMENISCHE VESPER

ZONDAG 11 MAART

4<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen

In de R.K. Sint Vituskerk te Naarden



En ze leiden hem weg om hem te kruisigen (Mattheüs 27)



Abraham pakte het hout voor het offer en legde het op de schouders van zijn zoon Isaak (Genesis 22: 6)

Voorganger: ds P.J. Viveen – Molenaar

Organist: Willem Vonk

Ouderling: J.J. de Meijer-Beens

Diaken: M. Lijesen

Lector: J. Geukes-Bruin

Met medewerking van het Sint Vituskoor

**Orgelspel:** koraalbewerking O Mensch, beweine dein Sünde gross - J.S.Bach

### **Ontsteken van het licht**

Tijdens het ontsteken van het licht zingt het koor:  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur

*De gemeente gaat staan*

### **Bemoediging en drempelgebed**

**Koor:** Veni Jesu, amor mi

*De gemeente gaat zitten*

**Psalmgebed:** Psalm 25 Acclamatie 368d (t. vijftig psalmen, m. Bernard Huijbers)

Lezing: Psalm 25: 1-5

Acclamatie

Lezing: Psalm 25 : 6-14

Acclamatie

Lezing: Psalm 25 : 15-20

Acclamatie

**Eerste Schriftlezing:** Genesis 22: 3-9

**Samenzang:** Lied 547 vers 1, 2 en 3 (t. Willem Barnard, m. Ignace de Sutter)

**Tweede Schriftlezing:** Mattheüs 27: 31-36

**Samenzang:** Lied 547 vers 4, 5 en 6

### **Overweging**

### **Stilte**

**Koor en samenzang:** Lied 576b vers 1, 4, 5 en 6 (t. Paul Gerhardt, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Hans Leo Hassler)

**Voorbeden** (iedere bede wordt afgesloten met de acclamatie 'O hoor ons gebed')

## **Stilte**

### **Onze Vader** (Nieuwe Bijbelvertaling)

Onze Vader in de hemel,  
Laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen

**Samenzang:** Lied 558 vers 1, 2, 3, 4 en 10 (t. Jan Wit)

*De gemeente gaat staan*

### **Zegenbede**

Moge de weg je tegemoet komen,  
moge de wind voor jou steeds in de rug zijn,  
moge de zonneschijn je gezicht verwarmen,  
de regenbuien zacht neerkomen op je velden,  
moge God je bewaren in de palm van zijn hand  
tot wij elkaar weer ontmoeten.

**A:** Amen

**Slotlied:** Lied 451 (Gezangen voor Liturgie): Gij zijt voorbij gegaan

**Orgelspel:** fuga in G mineur - Bach

**Uitgangscollecte:** Poorters van Naarden

**Volgende week:** Vesper – Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur

Voorganger: mw. A. Schilder-Verhoef

Organist: Wybe Kooijmans

m.m.v. 2 solisten en 2 klarinetspelers