



# Witte kerk Naarden

## 28 januari 2018

### Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. A. Sneep, Amstelveen

Orgel: Wybe Kooijmans

met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Orgelspel

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

### Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel terwijl de cantorij zingt Lied 271  
(t. en m. Nico Vlaming)

*Allen gaan staan*

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze Hulp is in de naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

O: De Heer zij met u,

**G: ook met u zij de Heer,**

O: Heer God, vergeef ons al wat wij misdeden

**G: en doe ons weer in vrede leven**

**AMEN.**

Lied 66 vers 1, 2 en 7 (t. Ad den Besten en Gerrit Kamphuis, m. Straatsburg 1545/  
Genève 1551)

*Allen gaan zitten*

Kyriegebed met acclamatie refrein Lied 300a (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)  
na 1e bede cantorij, **na 2e en 3e bede allen**

Lied uit Liefste lied van overzee: “Aan U, Vader alle glorie”  
(t. Sytze de Vries, m. John Goss)

## De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: **Ook met u zij de Heer!**

Gebed van de zondag

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

1<sup>e</sup> lezing uit Psalm 111 gezongen en gesproken

Zingen lied 111 vers 1 **allen** (t. Willem Barnard, m. Genève 1542/Lyon 1547)

Lezen Psalm 111: 2–4

Zingen lied 111 vers 3 cantorij

Lezen Psalm 111: 6–9

Zingen lied 111 vers 6 **allen**

2<sup>e</sup> lezing Marcus 1: 21 – 28

Cantorij zingt: “Vruchteloos zou leven zijn” (t. Henk Jongerius, m. Chris van Bruggen)

Verkondiging

Orgelspel

Lied 527 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Huub Oosterhuis, m. Jaap Geraedts)

*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en kinderopvang*

### **Gebeden en Gaven**

Uit de gemeente

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Orgelspel

### **Viering Maaltijd van de Heer**

Gezongen Tafelgebed "Gij die weet" (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)

**Allen:**

**Voorzang:**

**Cantorij:**

**Voorzang:**

**Allen:**

**Voorzang**

**Allen:**

**Cantorij:**

**Allen:**

**Cantorij:**

**Voorganger:**

**Allen:**

Vredeswens

## Nodiging

Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij:

Bread of Heaven, on thee we feed (t. Reginald Heber (1783-1826), m. Malcolm Archer (\*1952))

Gebed: Onze Vader

## Wegzending en zegen

*Allen gaan staan*

Slotlied 871 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Isaac Watts, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Psalmodia Evangelica 1780)

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte: Catechese en educatie Wijzer worden in de kerk Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Educatie en Catechese 2018.

Activiteiten deze week:

Maandagavond 29 januari 2018

**Dichters bij dichters** 'Speelse poëzie'

De avond wordt gehouden in huiselijke kring o.l.v. dr. J.P. Schouten

Dringend verzoek: u bent van harte welkom maar wilt u zich van te voren wel even opgeven in verband met de organisatie?

Fam. Schouten, tel. 035-6948871, e-mail: [schoutenjanpeter@gmail.com](mailto:schoutenjanpeter@gmail.com)

Tijd & locatie: 20.15 uur, Koningin Wilhelminalaan 36, Naarden

Komende zondag

Eén zondag per jaar zijn de meeste kerken in Naarden-Bussum gesloten omdat er een gezamenlijke oecumenische viering is.

Op **zondag 4 februari 2018** bent u om **11.00 uur** welkom in de Grote Kerk te Naarden.

Het thema is 'Aangeraakt op weg'.

Voorgangers zijn ds. Annegreet van der Wijk, Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden, ds. Heleen van Beelen, Protestantse Gemeente Bussum en Jan Langendorff van de Jozefkerk Bussum.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Wybe Kooijmans (orgel) en de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters.

Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor hen is er aandacht in een nevendienst.

**[www.pkn-naarden.nl](http://www.pkn-naarden.nl)**    **Facebook: protestantsegemeentenaarden**